

Sevgili İsmail;

Baran Tursun Vakfı kurucusu olarak sizi saygıyla ve sevgiyle selamlarım.

Son günlerde “**Devlet Sözü ve Helalleşme**” ile ilgili haberler sunuyorsunuz. Bu haberlerinizin odağında, bizim gibi dünya güzeli çocuklarını kaybeden mağdur aileler vardır. Mağduriyetlerimizi birazcık da olsa haberleştirdiğiniz için çok teşekkürler.

“**Devlet sözü ve Helalleşme**” konularını birkaç gün önce heyet olarak Ankara’ya gidip **Sayın Kılıçdaroğlu** ile konuştuk. Çok duygulandı, gözleri doldu, olumlu karşıladı ve bizi takdir etti.

İsmail Saymaz bununla ilgili kısa bir yazı yazdı: <https://halktv.com.tr/makale/millet-ittifakinin-adayi-13-subatta-aciklanmayabilir-716935#kutu2>

Baran Tursun Vakfı, PVSK Madde 16 kapsamında yakınlarını kaybeden ailelerin; davalarını takip etmekte, adalete erişimlerine yardımcı olmakta, rehberlik yapmakta, avukatlar tayin etmekte, kısacası hiçbir örgütün savunuculuğunu yapmadığı bu mağdur ailelerin savunuculuğunu yapmaktadır.

Biz kimiz, çocuklarımız neden ve nasıl öldürüldü? Vakaların arka planı ve analizleri aşağıda yazılmaktadır. **Sevgili İsmail** ne olursunuz bu bir sayfalık yazımızı ve trajedimizi okuyunuz, lütfen.

*_*_

Baran Tursun Vakfı Kimdir:

Baran Tursun Vakfı, yaşamı korumaya yönelik ve yaşam hakkı ihlallerini azaltmak amacıyla 2010 yılında İzmir’de kuruldu.

Sorun Nedir:

Türkiye’de yaşam hakkı ihlalleri, kişilerin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülmesinden tutun, barışçıl gösterilerde ve gözaltındaki ölümlere kadar, çok geniş bir yelpazede kendini göstermektedir.

Örneğin: Baran Tursun gibi doğum günü kutlamasından dönerken, Uğur Kurt gibi ibadethane bahçesinde beklerken, çoğunluk olduğu gibi; yolda yürürken, pazara giderken, parkta otururken, okuldan dönerken, yatağında uyurken, anasının kucağında iken, barışçıl gösteri yaparken, kısacası kabahatler kanununa muhalefet eden 430’dan fazla sivil insan, zanlı polisler tarafından yaşam hakları ihlal edildi.

Ölümcül Vakaların Arka Planı: Ölümle sonuçlanan vakaların arka planında, polise şiddet uygulamayan, polisle silahlı çatışmaya girmeyen, başkasının can ve malına yönelik yaşamsal bir tehdit oluşturmayan, yalnızca kabahatler kanununa veya Karayolları Trafik Kanununa muhalefet ettikleri için hayatlarını kaybettiler.

Ölümcül Vakaların Kaynağı: (s.15)

Çoğunluğu, Kara Yolları Trafik Kanunu 47. Maddesi veya Kabahatler Kanununa göre işlem yapıp, yargı sürecine dahil edilmesi yerine, PVSK madde 16’ya eklenen “**Öngörü, Makul Şüphe ve Taktir**” gibi soyut kavramlara kendilerince bazı anlamlar yükleyen ‘**Zanlı Polis**’ aralarında kadınların ve çocukların da olduğu yüzlerce sivil insanı ölümle cezalandırdı.

Bunun temelinde ise; 02 Haziran 2007’de PVSK’da yapılan değişiklikle “**Durdurma ve kimlik sorma**” 27.03.2015’te İç güvenlik yasasında yapılan değişiklikle “**Öngörü, Makul şüphe ve takdir**” gibi soyut kavramlar eklendi.

Eklenen bu soyut kavramlar, hem cezasızlığın temelini oluşturdu, hem de hiç bir vicdanın kabul edemeyeceği oranda ölümcül vakalarda artışlar meydana geldi.

Mağdurları Korkutma ve Misilleme Davaları:

Yaşam hakkı ihlal edilen vakalarda polislerin kötü muamelesine maruz kalan mağdurlar hakkında, polis tutanakları esas alınarak, olur olmaz davalar açılmaktadır.

Açılan davaların çoğunda, insan öldürmeyle suçlanan polislerin, kendilerini şikâyet edenler hakkında yaptıkları karşı suçlamalarla, mağdurlar davacı iken bir oldu bitti ile davalı duruma düşmektedirler.

Davacı iken davalı duruma düşen mağdurlar, korkmakta, davalarını takip etmekte zorlanmakta ve kendilerini o kadar baskı altında görüyorlar ki, neredeyse “ya ya ya, şa şa şa, çocuğumuzun katili çok yaşa” durumuna getirilmeye çalışılıyor.

Örnek: Baran’ın katili, Baran’ın annesinden 1000 (bin lira) alacağına karşılık, 40 Milyon TL değerinde mallarına haciz koydu. İzmir 5. İcra dairesi 2017/1126 E (Bundan daha büyük sindirme ve korkutma davası mı olur)

Baran Tursun Vakfının Eşsiz Savunuculuğu:

Hak temelli kurulan ve süreç içinde siyasallaşan STÖ’lerin ilgi duymadığı ve savunuculuğunu yapmadığı 430’dan fazla ölümcül vakadan birkaç örnek verecek olursak;

Baran Tursun, Ekrem Karakan, Yağmur Alparıslan, Alican Rızgı gibi arkadaşlarıyla gezerken,

Helin Şen gibi ekmek almaya giderken,

Çağdaş Gemik ve Mihraç Mirođlu gibi yolda yürürken,

Feyzullah Ete ve Recep Hantaş gibi parkta otururken,

Enes Ata gibi okuldan dönerken,

Muhammet ve Furkan kardeşler gibi yatağında uyurken,

Mehmet Uytum gibi anasının kucağındaiken,

Osman Aslı ve Abdurrahman Sözen gibi gözaltındaiken,

Süleyman Sinan Özkılınç, Altuğ Verdi ve Büşra Çetinkaya gibi görevleri başındaiken

Yaşam hakları ihlal edildiler.

Bu vakaların savunuculuğunu Türkiye’de yalnızca Baran Tursun Vakfı yapmaktadır. BTV’nin eşsiz çalışması ve eşsiz savunuculuđu dememiz bundandır.

*_

Sevgili İsmail mağdurların savunuculuđu için kurulan Baran Tursun Vakfı hakkında ayrıntılı bilgilerimiz için linkler:

Web site: <http://www.baransav.com/?SyfNmb=1&pt=Anasayfa>

Vakalar/ Haritalandırma: <https://barantursun.uwazi.io/tr/>

*_*_

Mehmet Tursun /İ zmir
Baran Tursun Vakfı Kurucusu
Tel: 533 440 45 79